

# Parochieblad

# De Apostel



*Lourdesnoveen - 19 t/m 27 oktober*

**parochiekerk van de HH. Twaalf Apostelen  
Beverwijk/Heemskerk,  
september/oktober 2024**

## **Parochie van de HH. Twaalf Apostelen**

Van Riemsdijklaan 120 1945 XR Beverwijk

☎ 0251 237343 (kerk)

Postbus 246 1960 AE Heemskerk

[www.apostelkerk.nl](http://www.apostelkerk.nl)

Administrator: pastoor Ruben Torres

### **locatieraad:**

Martin van Kleef (penningmeester) ☎ 075 6871842

Roger Freeth (alg. bestuurslid) ☎ 06 41680119

Nelleke Sinnige ☎ 0251 254427

Marja Al ☎ 0251 224041

### **Parochiële Caritas Instelling:**

Jeroen Mous ☎ 0251 671070

e-mailadres: [Bestuur@apostelkerk.nl](mailto:Bestuur@apostelkerk.nl)

bank kerkbestuur: NL12INGB 065 59 13 998 (ING)

### **eucharistievieringen**

zaterdag 19.00 uur

zondag 10.00 uur (Apostelkoor en/of herenkoor)

maandag en dinsdag 09.00 uur

woensdag t/m vrijdag 19.00 uur

donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur: aanbidding

### **De Grenspost:**

[Grenspost@apostelkerk.nl](mailto:Grenspost@apostelkerk.nl)

## Pastoraal Woord

We zijn nu bijna aan het einde van de zomer. Voor velen lijkt het erop dat deze zomerdagen veel te snel zijn gegaan.

In feite, tijdens de maand september, als velen zich weer installeren in hun dagelijkse routine van scholen en banen, weten we ook deze keer dat mensen opnieuw naar de kerk gaan kijken voor inspiratie en gemeenschap. Na een tijdje van nuttige en gezonde afwezigheid, zoals velen van ons deze zomer gedaan hebben, is het toch ook weer goed om samen terug te komen en ons te realiseren wie we zijn en wat we geloven.

We zijn verenigd onder Jezus Christus als één lichaam. We hebben gemeenschappelijke overtuigingen, drijfveren en doelen. Met elkaar tijd doorbrengen, versterkt onze banden, brengt ons dichterbij elkaar en helpt ons allemaal om ons geloof aan te scherpen. Onze gemeenschap als gelovigen is nooit exclusief bedoeld – we verwelkomen juist iedereen die zich bij ons wil aansluiten.

We moedigen u aan om uw vrienden, burens en familieleden uit te nodigen om op zondag naar de kerk te gaan.

In de vroegste kerk was de gemeenschap een integraal onderdeel van groei van de kerk en om de mensen tot Christus te brengen. Het is onze wens om dit voorbeeld te volgen, mensen naar Jezus te leiden door onze tijd samen als een kerkelijk lichaam te beleven.

Als Christenen zijn we geroepen om ons geloof te beleven in en met een gemeenschap, als parochianen in een parochie.

We zijn samen gekomen uit veel verschillende achtergronden om door Christus een lichaam te vormen. Ieder van ons heeft een speciale gave gekregen en een specifiek doel gekregen. Maar... alleen zullen we niet veel bereiken.

Als uw pastoor wil ik jullie vooral bedanken en waarderen, de bestuursleden, locatie teams, andere vrijwilligers, werkgroepen en parochianen voor jullie actieve betrokkenheid, toewijding en onvermoeibare inzet.

Ik voel me echt gezegend door God en verrijkt in onze gemeenschap door de vele mensen in onze parochies die hun tijd en hun talent op kleine en grote manieren vrijwillig aanbieden ter ere van God en ten behoeve van al onze parochies en onze parochianen.

Er bestaat geen onbelangrijk werk dat door ons wordt gedaan. Alle inspanningen van het onderhouden van de gebouwen, tot het schoonmaken van de kerk, het vervullen van bestuursfuncties, het bezoeken van de zieken, het zingen in de koren, het voorbereiden van de vieringen, het maken van het parochieblad, bidden voor elkaar en voor onze bediening zijn allemaal belangrijk waardoor we wederzijds gezegend worden en waardoor onze parochies floreren.

Ik besef het werk dat u in de parochies doet. Ik zie het allemaal en ben zeer onder de indruk. Ik zie wat u doet en ben u daar dankbaar voor. Ga daarmee door, alstublieft.

Ik wens u allen weer een gezegend, vreugdevol en vredig jaar met elkaar, met veel inspirerende activiteiten en mooie en warme vieringen. We hopen u heel vaak in de kerk te zien en te ontmoeten!

Pastoor Ruben M. Torres

## **Nieuws uit het locatieteam**

Hoe nu verder.....

In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de Apostelkerk. Vanaf medio februari was pastoor Niesten verzwakt door 5 keer een hartstilstand. Daardoor kwam het herstel niet op gang. Hij voelde op een gegeven moment zijn einde naderen en organiseerde zijn eigen uitvaart.

Op het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus was de uitvaartmis met 25 priesters en Mgr. Hendriks als hoofdcelebrant. De groepsfoto van deze groep priesters staat op de achterkant van het vorige parochieblad.

Tijdens de ziekte van pastoor Niesten en na zijn overlijden hebben de regiopriesters pastoor Ruben, kapelaan Jaider, pastoor Mathew en pastoor Overmars ons goed geholpen met de dagelijkse H. Missen. Pastoor Overmars is vertrokken naar Groningen en de regiopriesters hebben ook taken in de andere regioparochies. Regelmatig moet ik nu een beroep doen op priesters buiten de regio. Vandaar dat er in de nabije toekomst op maandag en woensdag geen H. Mis is. Op het weekbericht (staat op de website [www.apostelkerk.nl](http://www.apostelkerk.nl)) en op het prikbord in en buiten de Apostelkerk) staan de H. Missen danwel het rozenkransgebed met overweging vermeld. De opgegeven misintenties worden dan de volgende dag meegenomen in de voorbeden.

### **Gebed tot de H. Judas Thaddeus**

patroon voor hopeloze gevallen

*Voor het welzijn van de Apostelparochie, alsmede voor een goede opvolger van pastoor Niesten.*

Heilige Apostel, allertrouwste dienaar en vriend van Christus, Judas Thaddeus, die, omdat u dezelfde naam draagt als de verrader van de Heer, bij velen te weinig deel hebt gehad in de verering die aan de apostelen toekomt, maar die u niet zelden een machtige voorspreker hebt betoond in de wanhopigste gevallen: help toch, smeken wij u, ook ons in onze noden en zorgen, en verkrijg voor ons uitkomst in deze nood.

Moge een blijde verhoring ons doen groeien in vertrouwen op Gods ontferming in dit leven, in ons stervensuur en in de eeuwigheid. Amen.

H. Maria, Koningin van de Apostelen, bid voor ons.



We zijn inmiddels begonnen met het aanroepen van de H. Judas Thaddeus, een van onze patroonheiligen van onze parochie en patroon voor hopeloze gevallen. In 2014 hebben wij ook gebeden tot de H. Judas Thaddeus voor versterking van ons vrijwilligers-corpsen dat is toen goed gelukt. Nu bidden wij voor het welzijn van de Apostelparochie en voor een goede opvolger van pastoor Niesten.

Iedere dag wordt na het bidden van de rozenkrans het gebed tot de H. Judas Thaddeus gebeden. U kunt het ook thuis bidden. In de Apostelkerk liggen voldoende gebedskaarten. Bid u met ons mee?

### Muur beklad

De kopse kant van het gebouw de Wegwijzer is eind juni beklad met verf en rare symbolen.

Er is meteen aangifte van vernieling gedaan bij de politie, de dader is echter niet bekend.

Gelukkig hebben we een goede onderhoudsploeg. Zij hebben de kopse kant weer van een mooie groene verflaag voorzien, zodat de Wegwijzer er weer keurig uitziet.

Martin van Kleef



## Van parochieblad naar regioblad

Het bestuur van het samenwerkingsverband De Heilige Familie (regio IJmond-Noord) is met het idee gekomen om een gezamenlijk parochie/regioblad uit te geven. Er wordt uitgegaan van 6 uitgaven per jaar; het 1<sup>e</sup> gezamenlijke nummer zal dan het Kerstnummer zijn. Om eigen identiteit herkenbaar te houden krijgt elke parochie 4 pagina's (A-5) om te vullen zoals de parochie zelf wenst. Verder uiteraard een woord van de priester, diaconie, jeugd en ander algemeen nieuws. Het samengaan tot 1 blad is meermalen besproken in vergaderingen met de verschillende redacties onder leiding van Bert Jan Rozenstraten. De argumenten voor deze wijziging zijn o.a. het risico op gebrek aan redactieleden mede door 'vergrijzing', gebrek aan inhoudelijke artikelen, financiële overwegingen en ook een 1<sup>e</sup> stap naar verdere samenwerking voorafgaand aan een mogelijke fusie op lange termijn. Hiervan is nu nog totaal geen sprake en is mede afhankelijk van de vitaliteit van parochies.

Wel is het voor het kleine aantal priesters in deze regio een grote opgave om het rooster van eucharistievieringen af te stemmen en daarnaast komt ook het toedienen van de sacramenten in de regio, de huisbezoeken, etc. Enerzijds voelen wij als Apostelkerk ons gezegend met voldoende vrijwilligers, een informatief, goed gelezen parochieblad, (bijna) dagelijks een heilige mis met/of rozenkransgebed, de eucharistische aanbidding, etc. dus dankbaarheid daarvoor mede aan u als parochianen! En we moeten vooral ook blijven bidden voor een charismatische emeritus priester zoals we pastoor Henk Jozef Niesten hadden.

Anderzijds willen we toch ook meewerken aan de eenheid in en groei van ons geloof in Dezelfde. We zijn immers als kerk één lichaam met verschillende ledematen waarbij ook ieder zijn talenten, kracht én beperkingen heeft. We moeten sámen één zijn en elkaar juist versterken waar mogelijk.

Als locatieteam van de Apostelkerk overwegen we om naast het regioblad nog een vorm te vinden om met enige regelmaat een eigen blad/nieuwsbrief uit te geven. Het 'familie-gevoel', klein en sterk, het thuiskomen in de Apostelkerk waar stilte is voor gebed heeft voor velen in de regio een meerwaarde zo is wel gebleken in de afgelopen 60 jaar. We blijven dus bidden voor een toekomst waar ruimte is voor verschillen maar zeker ook ruimte voor gebed en respectvol gedrag in Gods huis en dit willen we ook aan onze kinderen blijven doorgeven. Dus nogmaals aan u allen de oproep: Ora et Labora ofwel 'bid en werk' en blijf vertrouwen op Jezus en de voorspraak van Maria en de 12 Heilige Apostelen.

Marja Al

## Lourdesnoveen van 19 oktober t/m 27 oktober

Het is al een lange traditie dat we in de Apostelkerk in de oktobermaand, rozenkransmaand, de Lourdes-novene houden. De Mariagrot zal weer worden opgesteld met het beeld van Maria, onze Lieve Vrouw van Lourdes en ervoor het beeld van de H. Bernadette. Het watervalletje en de rotspartijtjes roepen ook het beeld op van de levende Heer Jezus Christus die gezegd heeft 'Ik ben het levende water en wie op mij bouwt, bouwt op de rots'. Maria van Lourdes heeft ook opgeroepen tot bekering en boete doen. Die uitnodiging mogen we ook in deze Lourdesweek bijzonder ter harte nemen. Er is ook elke dag biechtgelegenheid. Voor iedere H. Mis is er rozenkransgebed. Na iedere H. Mis is er lichtprocessie in de kerk naar de grot.



Programma (onder voorbehoud):

Za 19 oktober	19.00 uur H. Mis met dameskoor
Zo 20 oktober	10.00 uur H. Mis met dameskoor en kindernevendienst
Ma 21 oktober	19.00 uur H. Mis met samenzang
Di 22 oktober	19.00 uur H. Mis met dameskoor
Wo 23 oktober	19.00 uur H. Mis met samenzang uit lofprijsboek
Do 24 oktober	19.00 uur H. Mis met herenkoor Er is op donderdag vanaf 08.00 uur de gehele dag aanbidding.
Vrij 25 oktober	19.00 uur H. Mis met samenzang
Za 26 oktober	19.00 uur H. Mis met samenzang
Zo 27 oktober	10.00 uur H. Mis met dames- en herenkoor

## **H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares**

*'Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in Zijn heiligdom staan?'*  
*'Die rein is van handen, zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt.'* (Ps.23)

### ***Inleiding***

Onder vreugdevol gezang van Koptische hymnen werden de relieken van H. Catharina van Alexandrië op feestelijke wijze verwelkomd en in een ceremoniële processie overgebracht naar de Kerk van de H. Maagd en H. Catharina in Nasriya, ten westen van Alexandrië. Tijdens het bezoek van Paus Tawadros II aan het Vaticaan in mei 2023 had Paus Franciscus deze relieken (terug)geschonken, waarvan een deel in de St. Marcus kathedraal, een deel in Nasriya, en een deel in het Koptisch klooster in Californië werd geplaatst. Catharina was een Egyptische prinses die rond het jaar 310 de marteldood is gestorven vanwege haar christelijk geloof.

### ***Haar levensverhaal***

Toen Catharina geboren werd, omstraalde haar een stralend licht en ze kreeg de naam Catharina, dat zuiver en rein' betekent. Haar ouders waren verwant aan keizer Constantijn de Grote, en hoewel ze afgodendienaars waren, leefden zij deugdzaam. Catharina bezat een lieflijke schoonheid en een hoge intelligentie, waardoor zij op zeer jonge leeftijd (15-18 jaar) haar leraren overtrof. In die tijd stierf haar vader en erfde zij zijn koninkrijk. Catharina had geen interesse in wereldse rijkdommen en wijdde zich aan haar studies. De regering echter drong er bij haar op aan dat zij een man zou huwen, die als koning zou kunnen regeren en het leger aanvoeren. Maar Catharina antwoordde dat ze alleen zou trouwen met de man die vier bijzondere gaven zou hebben: van de edelste afkomst, de allerrijkste, met een schoonheid schoner dan de engelen, en oneindig mild zou zijn dat hij alle onrecht en kwaad kon vergeven. Wie zou ooit hieraan kunnen voldoen?!

### ***Het belang van het Sacrament van het Doopsel***

Nu leefde er in de buurt van Alexandrië een kluizenaar. Hem verscheen de Heilige Maagd Maria, die hem naar de jonge koningin Catharina stuurde met het bericht, dat de echtgenoot die zij wilde hebben wel degelijk bestond: namelijk haar Zoon! Hij was immers groter dan elke wereldse vorst, want Hij was de Koning der glorie en de Heer van alle machten. Catharina was bereid Hem als haar toekomstige bruidegom te dienen en te beminnen. Daarop overhandigde de kluizenaar haar een beeltenis van de Heilige Maagd met haar goddelijke Zoon. Op het moment, dat Catharina het hemelse gelaat van de Verlosser zag, werd haar hart vervuld van liefde.



Die nacht had zij een droom. Ze was in gezelschap van de oude kluizenaar op reis. Hij voerde haar naar een heiligdom op een hoge berg. Bij de poort kwam hun een stoet van in het wit geklede engelen tegemoet, met kransen van witte lelies in hun handen. Op de binnenplaats stond een tweede stoet van engelen, gekleed in purper, met kransen van rode rozen op het hoofd. Toen werd zij gebracht bij de H. Maagd Maria omringd door een schare engelen en heiligen, en Zij bracht Catharina bij haar Zoon. Toen de Heer haar zag, wendde Hij zijn gelaat af en zei: "Ze is niet geschikt en ook niet mooi genoeg." Geschokt en verdrietig ontwaakte het meisje en ze vroeg de kluizenaar wat ze moest doen om deze hemelse bruidegom waardig te zijn. De kluizenaar leerde haar het christelijke geloof en doopte haar en ook haar moeder. In de nacht daarna verscheen haar de H. Maagd opnieuw, nu in gezelschap van haar Zoon. Maria zei tot haar Zoon dat Catharina gedoopt was. De Heer zag haar aan en glimlachte, Hij strekte zijn hand uit, nam haar als Zijn bruid en stak haar een ring aan de vinger. Bij het ontwaken herinnerde Catharina zich wat zij gedroomd had, en zie, ze droeg een ring aan haar vinger. Vanaf dat moment beschouwde ze zichzelf als een bruid van Christus.

### ***Haar marteldood***

Keizer Maxentius (305-311) riep alle inwoners bijeen om in Alexandrië offers aan de afgoden te komen brengen. Catharina die toen 18 jaar was, hoorde vanuit haar paleis het roerige geluid van gezang vermengd met weeklachten. Toen ze vernam wat dat betekende, maakte ze een kruisteken en ging met haar dienaars naar het marktplein, waar ze veel christenen zag die uit angst voor de marteldood aan de afgoden offerden. Diep getroffen stapte ze op de keizer af om hem de dwaasheid van de afgodenverering uit te leggen en de waarheid van het christelijke geloof. De keizer was verwonderd over haar wijsheid en haar schoonheid. Hij liet grote geleerden komen om haar op andere gedachten te brengen en haar tot afgodendienst over te halen. Catharina bad tot de Heer en een engel daalde af om haar bij te staan. In het debat versloeg Catharina alle wijsgeren en overtuigde hen zozeer dat ze allen besloten om christenen te worden. De keizer was woedend en liet ze allemaal ter dood brengen. De keizer beloofde Catharina veel rijkdommen en grote eer, maar Catharina wees dat alles af en zei: "Ik heb Christus als bruidegom gekozen; Hij is mijn eer en mijn liefde. Je kunt dartelen of martelen, maar je kunt me nooit van Hem af brengen." Daarop liet de keizer haar martelen en sloot haar op in een kerker. Engelen kwamen haar wonden verbinden. Een aantal dagen later liet de keizer haar weer voorleiden maar wederom weigerde Catharina aan zijn eisen te voldoen.

Toen besloot de keizer haar op 4 wielen te binden en uiteen te laten scheuren, maar op het gebed van Catharina viel het martelwerktuig met groot geweld ondersteboven (daarom wordt Catharina vaak afgebeeld met een wiel). De keizerin was door de wijsheid van Catharina ook tot het christelijke geloof gekomen en toen zij Catharina te hulp wilde komen, beval de keizer dat ook zij de marteldood moest sterven. Ook zijn legeraanvoerder was christen geworden, samen met al zijn soldaten. Keizer Maxentius liet hen allen onthoofden. Toen de keizer nogmaals Catharina liet voorkomen en zij wederom alles afwees, besloot de keizer ook haar te laten onthoofden. Catharina bad: "Heer Jezus, U bent de hoop en het heil van alle gelovigen; U bent onze lieve Heer: verhoor mijn gebed. Geef, dat ieder die mij aanroept in het uur van zijn dood of in gevaar, gered wordt, krachtens alles wat ik hier nu heb moeten doorstaan." En een stem uit de hemel sprak: "Kom maar hier, mijn lieve bruid; de deuren van de hemel staan wijd voor je open. En ieder die jouw martelingen gedenkt, zal Ik geven wat hij ook vraagt." Op dat moment vielen de slagen neer op haar hoofd. Er stroomde melk in plaats van bloed uit haar wonden. Engelen kwamen haar stoffelijk overschot halen en droegen het naar de berg Sinaï, waar het werd begraven. Tot op de dag van vandaag stroomt er een wonderdadige olie uit haar gebeente, die iedere zwakte of ziekte geneest. Het martelaarschap van Catharina viel ongeveer in het jaar 310.

### ***Terugvinding van haar relieken: Catharinaklooster in de Sinaï***

In de 6e eeuw werden het hoofd en de linkerhand van de H. Catharina teruggevonden, door een hemels visioen geopenbaard. Deze relieken werden overgebracht naar het klooster op de berg Sinaï, een van de oudste kloosters ter wereld. Het staat op de plek waarvan wordt aangenomen dat daar zich het Bijbelse brandend braambos bevond, van waaruit God tot Mozes sprak. Daar liet keizerin Helena in 337 een kapel oprichten. In de 6e eeuw voegde de Byzantijnse keizer Justinianus I een versterkt klooster toe, met hoge muren om de monniken en pelgrims tegen overvallen te beschermen. Sinds de Middeleeuwen is St. Catharina de patrones van het klooster, dat door Griekse monniken wordt bewoond en is gelegen in de zuidelijke Sinaïwoestijn, aan de voet van de twee hoogste bergen van Egypte: de Sinaïberg, ook wel Mozesberg genoemd, waar Mozes van God de Tien geboden heeft ontvangen, en de Katharinaberg. De ingang van het klooster en de muren aan de zuidkant en de westkant zijn nog oorspronkelijk, de andere muren zijn na een aardbeving in de 14e eeuw herbouwd. Centraal in het kloostercomplex staat de Kerk van de Transfiguratie, ook wel St. Catharinakerk genoemd. De heiligste plaats van het klooster is de Kapel van het Brandende Braambos.

De struik die hier groeit, is naar wordt aangenomen, een stek van het originele Bijbelse braambos. In de kapel van St. Triphonius worden de beenderen van overleden monniken bewaard. De markante klokkentoren dateert uit 1871, waarvan de 9 klokken door tsaar Alexander II zijn geschonken. De bibliotheek van het klooster is wereldberoemd met 3000 handschriften in het Grieks, Arabisch, Oudsyrisch, Georgisch, Koptisch en Slavisch, uit de eerste eeuwen van het christendom. Het meest waardevolle handschrift is de Codex Sinaiticus, een bijbel uit de 4e eeuw, dat zich nu voor het grootste deel bevindt in de British Library in Londen. Wel bewaart het St. Catharinaklooster nog de Codex Syriaticus, een Syrisch handschrift uit de 5e eeuw. Het klooster heeft ook een uitzonderlijk mooie collectie iconen, waarvan sommige dateren uit de 6e en 7e eeuw, zoals de icoon Christus-Pantocrator.

Het klooster onderhoudt sinds de opkomst van de islam (7<sup>e</sup> eeuw) vriendschappelijke relaties met moslims, en het bezit een document met de handafdruk van Mohamed dat de bescherming van het klooster waarborgt. Binnen de kloostermuren staat ook een moskee, die in de 12<sup>e</sup> eeuw werd gebouwd om het klooster tegen moslims te beschermen. Het is ook een teken van de goede relatie van de monniken met de islamitische bedoeïenen uit de omringende woestijn.

### ***Verering van Catharina in de wereld***

H. Catharina is in de hele wereld bekend. Ook in Nederland wordt zij vereerd: zij is patroonheilige van Eindhoven; er zijn Catharinakerken, o.a. in Amsterdam, Breda, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden-Hoek, Utrecht (Catharina-kathedraal, de Catherijnesingel, het Catherijneconvent en het winkelcentrum Hoog-Catherijne), en het 13e eeuwse Norbertinessen-klooster Catharinadal te Oosterhout (N-Br.), zie [www.sintcatharinadal.nl](http://www.sintcatharinadal.nl) . De Oostpoort te Delft heette vroeger Catherijnepoort.

In België is in Brussel een Catharinakerk; op haar feestdag vindt het Katrientjesfeest plaats, en er zijn Catharina-bedevaartsoorden. Ook in andere landen in Europa wordt zij vereerd (Engeland, Frankrijk, Zwitserland) en ook in Brazilië.

Een **weerspreuk** van H. Catharina:

*'Als het vriest op Sint-Katrinadag,  
Een harde winter men verwachten mag'*

Haar liturgische feestdag wordt gevierd op 24 of 25 november.

H. Catharina wordt ook aangeroepen om hulp bij een moeilijke bevalling. Bedevaarders naar het klooster op de berg Sinaï ontvangen een ring als souvenir.



H Catharina



Christus Pantocrator-icoon  
Sinaïklooster 6<sup>e</sup> eeuw



Beschermingsdocument  
met handafdruk Mohammed



Catharinaklooster / Sinaïklooster



Stek van Bijbelse Braamstruik



Koptische patriarch en paus Franciscus -  
uitwisseling van relikven mei 2023

## Olympische Spelen en Christen



'In Jesus' Name I jump' - 'Ik spring voor Jezus'



Shelby McEwen (VS)



en hij won de zilveren medaille

Dank de Heer!



## Uit het regiobestuur

Hopelijk heeft u mogen genieten van een paar fijne zomerweken. Het hele jaar door zijn we druk in de weer met ons werk, school, afspraken, sporten, evenementen en andere verplichtingen. De zomer is het moment om die drukke agenda even weg te leggen en eens extra aandacht te schenken aan familieleden en vrienden. Nu langzamerhand de activiteiten van werkgroepen weer worden opgestart, gaan we met frisse moed weer aan de gang. Wij wensen al onze vrijwilligers veel succes, inspiratie en plezier bij de vervulling van hun werkzaamheden in onze regio!

### **Nieuwe geluidsinstallatie voor de Laurentiuskerk**

Vrijdag 31 mei is een nieuwe geluidsinstallatie in de Laurentiuskerk opgeleverd. Een spannend moment, maar het verschil met de oude installatie – die ruim 25 jaar dienst heeft gedaan – is zeker indrukwekkend. Wij hopen dat iedere kerkbezoeker dat zo zal ervaren. Hierbij willen we Jaap Jansen, Ed Taylor Parkins, hoofdkoster Wout de Reus en Sander Zegwaard uitdrukkelijk bedanken, want ze zijn een hele week in touw geweest om de installatie samen met medewerkers van Wesotronic in goede banen te leiden. We vertrouwen erop dat door de nieuwe geluidsinstallatie de blijde Boodschap nog beter gehoord en verstaan kan worden en zo velen zal blijven inspireren!

### **Pastorale zaken**

Pastoor Ruben, kapelaan Jaider en diaken Marcel doen tijdens onze bestuursvergadering eind juni verslag van de Eerste Communievieringen, de Vormselviering, de laatste familiezonntag vóór de zomervakantie en de bijeenkomst met acolieten. Ook na de zomervakantie gaan de voorbereidingen voor de volgende Eerste Communie- en Vormselvieringen vieringen weer door. Diaken Marcel kijkt terug op een goed georganiseerd, mooi en geslaagd jubileumfeest, dat hij in Uitgeest heeft mogen vieren.

### **Gesprek met algemeen econoom van het bisdom**

Minimaal twee keer per jaar (in mei en november) gaan secretaris Wim van der Meer en ondergetekende op bezoek bij Thom van der Steen, de algemeen econoom van het bisdom. We informeren hem over de belangrijkste zaken die in onze regio spelen, waaronder de status van de diverse gebouwen, personele aangelegenheden, de regionale centrale financiering en andere financiële zaken. Via dit soort gesprekken, alsmede frequente contacten per telefoon en e-mail houden we het bisdom voortdurend op de hoogte van het reilen en zeilen in onze regio, zodat het bisdom maar wij ook niet voor plotselinge verassingingen komen te staan. Binnenkort ontvangen we de Raad van Economische Aangelegenheden van het bisdom om ook hen verder te informeren over de ontwikkelingen in onze regio.

## **Bouwkundige zaken**

Onlangs is het parochiehuis in Castricum weer geschilderd. In de Agathakerk wordt nog druk gewerkt aan de nieuwe toiletvoorziening en de pantry. Het parochiecentrum Laurentius ondergaat vanaf maart 2025 een stevige onderhoudsbeurt. In Uitgeest wordt geklust aan het ontmoetingsgebouw De Klop (schilderwerk en verwijdering houtrot). We zijn al die technische vrijwilligers die deze klussen begeleiden en soms zelf uitvoeren zeer dankbaar voor hun inspanningen.

## **Lourdes**

Van 21 tot 27 september vertrekt er vanuit Heemskerk weer een groep naar Lourdes, de grootste katholieke bedevaartsplaats van Frankrijk. Het karakter van de mens is dat hij of zij altijd zoekende is. Mensen gaan op weg naar plaatsen, waar God dichtbij blijkt te zijn, naar plaatsen waar de wonderen de wereld nog niet uit zijn. En Lourdes is zo'n plaats, want iedereen vindt er het hare of het zijne. Wij wensen alle deelnemers en vrijwilligers, inclusief pastoor Ruben, een voorspoedige en mooie reis toe!

Bert Jan Rozestraten

## **In memoriam**

### **THEO GROEN**

Op 28 juni 2024 is overleden de heer Theo Groen. Hij werd 86 jaar. Theo en zijn vrouw Cilia zijn al zeer lang trouwe parochianen van de Apostelkerk. Hun zonen zijn in de tachtiger jaren misdienaar geweest bij pastoor Pas.

Mevrouw Groen heeft begin januari al deels afscheid moeten nemen van haar man Theo omdat thuis wonen niet langer verantwoord was. Theo werd opgenomen in verpleeghuis Heemswijk waar hij net als thuis ook met regelmaat van pastoor Niesten de H. Communie mocht ontvangen. Kapelaan Jaider heeft op verzoek van de familie de afscheidsdienst gehouden in de aula van het uitvaartcentrum aan de Laan van Assumburg te Heemskerk.

We wensen mevrouw Cilia Groen en familie veel sterkte toe.

## VIC VAN EGMOND

Geboren in Wijk aan Zee en Duin op 26 oktober 1933,  
overleden te Beverwijk op 12 augustus 2024.



Vic, onze tuinman, is op hoge leeftijd overleden. Hij heeft 27 jaar de parochie-tuinen verzorgd. Hij deed dat met veel liefde. Je zag hem bijna iedere dag op zijn knietjes zitten om het onkruid te verwijderen. Het zag er dan ook pico bello uit. Maar toen Vic 90 jaar werd, was het tijd om met pensioen te gaan. Het fietsen naar de Apostelkerk ging niet zo soepel meer. Tijd om het tuinwerk over te dragen aan Antonio en Roger. Wij mogen Vic bedanken voor al het schoffel- en maaiwerk, maar ook dank aan echtgenote Ellie want zij heeft 13 jaar samen met Tineke de bloemen in de kerk verzorgd. Vic en Ellie, een gouden echtpaar voor onze Apostelkerk.

Tot slot een ode aan onze tuinman:

In onze parochie alhier  
Werkte al jaren een echte hovenier  
Hij harkte en schoffelde en maaide het gras  
De tuin zag er prachtig uit! Eerste klas!

Hij gaf de tuin weer glans en kleur  
De hyacinten verspreidden een heerlijke geur  
En de afrikaantjes stonden de hele zomer te bloeien  
En in de herfst ging hij altijd snoeien.

Zo was de tuin steeds een lust voor het oog  
En had zij alle kleuren van de regenboog.

Vic, moge je rusten in vrede! Na gedane arbeid is het zoet rusten!

Namens het locatieteam, Martin van Kleef



## SIEM DE BOER



Geboren in Grootebroek op 23 december 1930, overleden te Heemskerk op 25 augustus 2024

Siem de Boer, een trouw parochiaan, is van ons heengegaan, heel langzaam. Hij bezocht de laatste tijd de hoogmis op zondag en zat dan op de stoel naast de credenstafel en later kwam hij in de rolstoel totdat het lichaam op was.

Siem heeft veel betekend voor de Apostelkerk. Hij was jarenlang lid van het kerkbestuur. Hij steunde pastoor Pas in de roerige tijd van de jaren 80 en 90 en was een felle tegenstander van de Centrale Financiering. En daarin kon Siem zeer vasthoudend zijn. Op oudejaarsavond had Siem de gewoonte om een terugblik te geven op het afgelopen jaar, niet alleen over het wel en wee van de Apostelparochie maar hij noemde ook de

ontwikkelingen over de parochiegrenzen heen en dat vonden de parochianen heel interessant. Ten tijde van zijn kerkmeesterschap bleek dat de noodgebouwen groot onderhoud nodig hadden. Financiële middelen waren beperkt. Siem was net met vervroegd pensioen gegaan. Hierdoor kwam tijd beschikbaar om de kerk te renoveren. Midden in de winter werden de half vergane panelen van de kerk vervangen door nieuwe exemplaren. Een klus die 2-3 jaar duurde maar uiteindelijk werd geklaard. Van 1989 tot 2015 organiseerde Siem als bestuursvoorzitter van het Genootschap van de Stille Omgang, afdeling Beverwijk, de tocht naar Amsterdam voor de parochies in Beverwijk, Velsen-Noord en Heemskerk. Siem was, samen met zijn vrouw, ook een vaste klant van de parochiebedevaarten en wel vanaf de eerste bedevaart in 1987 naar Lourdes bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Apostelkerk. In het jaar 2000 werd Siem lid van het herenkoor en dat was een welkome aanvulling op het kleine ledental. Bij het voortschrijden der jaren werd de stem van Siem echter steeds zachter. Daarom nam hij op bijna 86-jarige leeftijd afscheid van het herenkoor. Hij wilde echter beslist geen afscheidsfeestje, ook al drongen wij nog zo aan. Zo was Siem. Wij zijn Siem veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij voor de Apostelparochie verricht heeft. Moge hij rusten in vrede.

Namens het kerkbestuur, Martin van Kleef  
Fam. De Boer

## Nieuws over de Eerste Heilige Communie

Omdat we in onze Apostelparochie nog geen vaste priester hebben, hebben we gezocht naar een andere mogelijkheid om de kinderen van onze parochie, die daarvoor in aanmerking komen, voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie.

In de Mariakerk aan de Spoellaan in Heemskerk wordt een grote groep kinderen uit Castricum, Uitgeest, Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk voorbereid op de Eerste Heilige Communie. Wellicht is het een idee om daarbij aan te sluiten. Het onderstaande stukje is overgenomen uit het parochieblad van Heemskerk. Daarin staat de nodige informatie.

In oktober gaat de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van start voor kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten. Maar ook oudere kinderen mogen meedoen. En als een kind nog niet gedoopt is, kan hij/zij toch meedoen en in de loop van het jaar het Doopsel ontvangen.

Kinderen die ingeschreven staan in de parochieadministratie krijgen een brief thuis gestuurd. Ook via de scholen worden uitnodigingen verspreid. Wilt u uw kind nu al aanmelden? Stuur dan een mail voor meer informatie naar: [eerstecommuniegroep@gmail.com](mailto:eerstecommuniegroep@gmail.com).

Noteer alvast de datum van de informatieavond: vrijdag 27 september 2024, van 19.30 tot 20.30 uur in de Esplanadezaal van de Mariakerk.

*Namens de Communiegroep, Ageeth Backer en Pilar Casanova*



## **Kindernevendienst**

Goed nieuws voor de kinderen en hun ouders.

De begeleiders van de kindernevendienst zijn voor de zomervakantie bij elkaar geweest en hebben besloten na de zomervakantie twee keer per maand een kindernevendienst te organiseren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. En wel op de eerste en derde zondag van de maand. De eerste kindernevendienst zal plaatsvinden op zondag 1 september. De kindernevendiensten zijn belangrijk voor kinderen. Ze luisteren naar het evangelie en verwerken het op hun niveau, zodat ze het beter begrijpen. Daarnaast willen we de kinderen op een andere manier betrekken bij de H. Mis. Op de zondagen dat er kindernevendienst is, mag één van de kinderen een voorbede doen. Die voorbede hebben de begeleiders van tevoren opgeschreven en kan door het desbetreffende kind even geoefend worden tijdens de kindernevendienst. Dit komt in de plaats van het naar voren roepen van alle kinderen voor de slotzegen. We hopen op deze manier de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en zien uit naar hun komst in de kindernevendiensten. Wij hebben er zin in!

## **Lieve kinderen**

Als jullie deze Apostel lezen, zijn de scholen alweer begonnen. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en al een beetje gewend zijn aan je nieuwe juf of meester.

Op 4 oktober vieren we dierendag. Dat heeft alles te maken met de Heilige Franciscus, want hij was gek op dieren. Hij leefde heel lang geleden en groeide op in een rijk gezin. Maar daar was hij niet blij mee. Hij trok liever op met arme mensen en dieren, maar vooral met God. Omdat hij op 4 oktober 1226 overleed, gedenken wij hem die dag. Daarom is een kleurplaat bijgevoegd, kleur die maar mooi in, dat verdient de Heilige Franciscus.

Ook hebben we nog een puzzel bijgevoegd. Als je die oplost, word je heel blij. Probeer het maar, het lukt je vast wel. Veel plezier met kleuren en puzzelen!



paint the world  
**SUPER**  
COLORING

# PUZZEL

Schrijf elke vierde letter op.  
Dan krijg je een zin.  
Dat is de oplossing van de puzzel.



## Inhoudsopgave

Pastoraal Woord .....	3
Nieuws uit het locatieteam .....	4
Van parochieblad naar regioblad .....	6
Lourdesnoveen van 19 oktober t/m 27 oktober .....	7
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares .....	8
Uit het regiobestuur .....	14
In memoriam .....	15
Nieuws over de Eerste Heilige Communie .....	18
Kindernevendienst .....	19
Lieve kinderen .....	19

**redactie**

Marja Al  
Louise Dijkman  
Clara ten Hacken  
Martin van Kleef  
Angela Sijmons

**adressenbestand**

Kees Kramer  
De Wilgen 4  
1911 CD Uitgeest  
0251-314578 (tussen 19.00 en 22.00 uur)  
Ledenadmin@apostelkerk.nl

**bundeling en verspreiding**

Roger Freeth – Beijneslaan 50 – 1947 HK Beverwijk  
(tussenpersoon bezorgers)  
vrijwilligers

Ruimte voor etiket

